

Toespraak Derwin Schorren 7 februari 2017

Mchtig dat jullie hier allemaal zijn!! En met zó veel!!

Dit is de 3^e fakkeloptocht van de Groninger Bodem Beweging. Sámen met Milieudefensie. Het is de éérste keer dat de burgers én de regionale politiek sámen en eensgezind demonstreren. Tégen de gasellende! Tégen het feit dat onze provincie als wíngewest worden misbruikt! Maar vóór een leefbare, mooie toekomst van ons Groningen: ónze Stad en ónze Ommelanden.

Ook onze grote kennisinstellingen; de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool zijn er vanavond bij! Mooi! En... niet te vergeten... de eerste keer dat de Randstad opvallend meedoet; in de persoon van Freek de Jonge; natuurlijk van Gróninger komaf. We horen hem na de fakkeloptocht nog luid en duidelijk.

Welkom ál-le-maal. Een extra welkom voor de gedupeerden van de gaswinning. Welkom voor die mensen met gescheurde huizen. Met huizen die nu onverkoopbaar blijken. Een warm welkom voor wie hun thuis een onveilige gevangenis is geworden, die wérkelijk lijden, gebukt gaan onder deze gasmisère. Welkom ook de bedrijven en de overheden. Ook zij zien dat het imago van Groningen lijdt onder de gevolgen van de gaswinning. Ook zij zien dat deze gasellende de gezondheid van vele Groningers ernstig schaadt.

Welkom Stadjers. Welkom Ommelanders. Welkom Fakkeldragers! Wij staan hier met z'n allen met één doel: een lééfbare toekomst voor Groningen. Nu leven we hier onder het juk van een gasverslaafde staat. Met een grote oliemaatschappij als gewillig dealer.

Tóch zien wij hier een prachtige toekomst vóór ons. Voor onze gezinnen. Voor onze bedrijven. Voor onze instellingen. **Maar....**

Er wordt maar doorgepompt...! Vier-en-twintig miljard kuub.. en meer! En ook nog eens voor 5 jaar vastgelegd!

Over het graf heen regeren, heet dat! Het is een politieke en morele schande!! Bovendien levensgevaarlijk! Vernietigend voor de toekomst van Groningen! Daadwerkelijke veiligheid speelt géén rol!

We weten allemaal dat de versterking van de huizen ontzettend traag verloopt. In feite is deze operatie nog niet eens begonnen! Dit betekent dat maximaal doorpompen, zonder te verstevigen, een heuse dodelijke combinatie kan zijn...

Dáárom zijn wij hier! Met z'n allen... Stadjers en Ommelanders, Groningers en niet-Groningers. Jong en oud. Wij hebben állemaal het zelfde doel: Onze toekomst, ons leven, veilig stellen. Bevrijd worden van deze gasellende!

Niet de **le-ve-rings**zekerheid maar de **le-vens**zekerheid moet hier gelden!!!!

Fakkeldragers! Furieus!!, maar met respect voor elkaar, vreedzaam en saamhorig: zó laten wij ons hier zien en horen!

Politici van het nieuwe uur: toon *respect* voor Groningen! Dé provincie die Nederland de laatste 60 jaar zo enorm goed heeft gediend. Wat zou Nederland zijn geweest zonder Groningen?

Er gaat niets bóven Groningen! Maar ónder onze voeten gromt Groningen! Knaagt zij aan onze huizen. Laat haar met **rust**!! Voordat zij ons daadwerkelijk gaat bijten. Omdat zij; de grond onder onze voeten, níets anders kan doen dan bijten! Alleen zo kan zij kenbaar maken dat zij met rust gelaten moet worden.

Fakkeldragers! Het gaat om ONZE TOEKOMST: dus GAS TERUG!!

ONZE TOEKOMST, GAS TERUG!! ONZE TOEKOMST, GAS TERUG!!